

Σφ/σες και σφοι

Στον Άγιο Βασίλη Κυνουρίας σ' αυτό το χωριό που βρίσκεται σκαρφαλωμένο στις πλαγιές στον όμορφο Πάρνωνα ένα βουνό που το έφτιαξε η ίδια η φύση για αντάρτικο λημέρι.

Εδώ, σε αυτό το όμορφο και φιλόξενο μέρος ερχόμαστε κάθε χρόνο τέτοιοι καιρό και θα ερχόμαστε ξανά και ξανά, για να προσφέρουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους αγωνιστές που γεννήθηκαν εδώ και σε όσους θυσιάστηκαν εδώ.

Με σεβασμό και δέος απέναντι στο ανθρώπινο μεγαλείο εμπνεόμαστε, αντλούμε δύναμη και πολύτιμα διδάγματα.

Εδώ που πατάμε, πολέμησαν για τη λευτεριά εκατοντάδες αγωνιστές και θεωρούμε καθήκον μας να κρατάμε την μνήμη τους ζωντανή και να την ποτίζουμε με τις δικές μας ελπίδες, για να μην ξεχαστούν ποτέ, μέχρι να γίνει πράξη το όραμα για το οποίο πάλεψαν, θυσιάστηκαν.

Την περίοδο της κατοχής το χωριό κήκε από τους Γερμανούς για αντίποινα της συμμετοχής των κατοίκων του στην εθνική αντίσταση.

Είναι χαρακτηριστικό το αντάρτικο δημοτικό τραγούδι που είναι εμπνευσμένο από τη στάση των κατοίκων των ορεινών χωριών του **Πάρνωνα** όταν το τραγουδούσαν ως απάντηση στις καταστροφές των κατακτητών και λει:

*Της Καστανίτσας οι ξανθές / τ' Αϊ Βασιλιού οι ρούσες / κι οι μαυρομάτες του Κοσμά / οι γαϊτανοφρυδούσες.*

*Τα ρούχα σας μη βάψετε / να μη φορέστε μαύρα, / κι αν τα χωριά σας γίνανε / καινούργια Άγια Λαύρα.*

*Τα σπίτια σας κι αν κάψανε / κι αν πήραν τα προικιά σας / η Ανταρτοσύνη να 'ν' καλά / και πάλι είναι δικιά σας /*

Την περίοδο του εμφυλίου το χωριό τροφοδότησε τον ΔΣΕ με αγωνιστές, με φιλοξενία, με τρόφιμα και πληροφορίες για τον εχθρό.

Εδώ έγινε και μια από τις πιο φονικές μάχες που υπέστη ο ΔΣΕ στην Πελοπόννησο. Εδώ χάθηκαν δεκάδες μαχητές του 1<sup>ου</sup> τάγματος, της 55<sup>ης</sup> ταξιαρχίας της ηρωικής 3<sup>ης</sup> μεραρχίας του ΔΣΕ.

Όμως μπορεί ο Άγιο Βασίλης να "έπεσε", ο λαός όμως θα νικήσει.

Ο ηρωικός αγώνας του ΕΛΑΣ και την 3ετία 46-49 του ΔΣΕ μας διδάσκει:

Ότι ο λαός, με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, μπορεί να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, χωρίς να περιμένει «σωτήρες».

Η κοινωνία που ζούμε δεν είναι δίκαιη και αγγελικά πλασμένη, είναι χωρισμένη σε τάξεις, σε πλούσιους και φτωχούς, σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους.

Γι αυτό δεν μπορούνόλοι να έχουν κοινά συμφέροντα ούτε υπάρχει κάποιο δήθεν ενιαίο «εθνικό συμφέρον» και για τους εργαζόμενους, τον λαό και για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους κηφήνες που τον εκμεταλλεύονται.

Δεν ήταν, ούτε τότε ούτε σήμερα, ούτε θα μπορέσει ποτέ να είναι ίδιο το συμφέρον των εκμεταλλευτών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων με αυτό των εργατών, της φτωχής αγροτιάς, των γυναικών και των παιδιών της εργατικής τάξης.

Μπορεί να μην έχουμε σήμερα ένοπλη σύγκρουση όπως τότε, όμως παραμένει το κεντρικό πολιτικό ζήτημα άλυτο, δηλαδή οι λίγοι να εκμεταλλεύονται του πολλούς με ένα κρατικό μηχανισμό που δουλεύει για να υπηρετεί τα κέρδη.

Τα υπόλοιπα κόμματα όσους οι καβγάδες και να κάνουν συμφωνούν στο κύριο δηλαδή, ότι η σημερινή κατάσταση δεν πρέπει να αλλάξει.

Η ΝΔ μιλάει για έναν «πολυδύναμο εκσυγχρονισμό», που θα επιτρέψει στην ελληνική αστική τάξη να προσεγγίσει τους ευρωπαϊκούς δείκτες με τους οποίους μετρά την ισχύ της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αποδέχονται 100% αυτόν τον στόχο και της κάνουν μια βολική κριτική ότι καθυστερεί να τον προσεγγίσει.

Το ίδιο κάνουν, επίσης, από τη δική τους σκοπιά, τα φασιστικά και εθνικιστικά μορφώματα που βρίσκονται στη Βουλή και πρέπει να «φάνε πόρτα», όπου τολμάνε να εμφανιστούν.

Θα τους αντιμετωπίσουμε όπως έχουμε κάνει και με τους προγονούς τους ιδεολογικά, πολιτικά, κινηματικά, αγωνιστικά, παντού, όπου κι αν εμφανίζονται, όπου κι αν κρύβονται.

Επειδή όλοι μας λένε ότι θέλουν το καλό μας, χρειάζεται να αναφέρουμε τι σημαίνει ο κάλπικος εκσυγχρονισμός που ζουν στο πετσί τους όλοι οι λαοί και δεν είναι ιδιαιτερότητα της καθυστερημένης Ελλάδας: Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία, όπου βγήκαν μαζικά στους δρόμους τους προηγούμενους μήνες, διαδηλώσαν και απέργησαν ενάντια σε δήθεν «προοδευτικές», «κεντρώες» και συντηρητικές κυβερνήσεις.

Πίσω από τα ωραία λόγια της κυβέρνησης κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα:

Είναι εδώ τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα φορτωθούν στις πλάτες μας.

Είναι εδώ η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στο μακελειό στην Ουκρανία και τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, που ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδο επικινδυνότητας.

Είναι εδώ οι διευθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κάτω από την «ομπρέλα» των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που έχουν μπει για τα καλά στο τραπέζι.

Είναι εδώ οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή οι βαθιές, αναγκαίες αλλαγές που απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίες απλώνονται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της ζωής του λαού.

Την ώρα που δεν έχουμε σχολεία τις προκοπής, χωρίς κανένα προσεισμικό έλεγχο με τα περισσότερα να είναι χτισμένα μέχρι το 1985, την ώρα που οι φοιτητές δεν έχουν φοιτητικές εστίες, την ώρα που λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της δημόσιας Εκπαίδευσης.

Είδαμε την επιτελικότητα του αστικού κράτους και αυτό το καλοκαίρι, που ξανά κήκε για άλλη μια χρονιά η χώρα.

Ενώ μπουκώνουν με ζεστό χρήμα τα μονοπώλια της ενέργειας, με επιδοτήσεις για να μπουκωθούν περισσότερα κέρατα στις κορφές των βουνών, περισσότεροι καθρέπτες στις πλαγιές.

Για να αυξήσουν ακόμα τα κέρδη τους οι όμιλοι που επενδύουν και ειδικότερα στον Πάρνωνα.

Μας κοροϊδεύουν ότι φταίει η κλιματική κρίση, φταίει άραγε η κλιματική κρίση για τους 4500 πυροσβέστες που λείπουν, για τον γερασμένο και ελλιπή μηχανολογικό εξοπλισμό, για την ανυπαρξία αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων.

Δεν έχουμε νοσοκομεία τις προκοπής, ενώ από την εγκατάλειψη παίρνουν ακόμη και φωτιά όπως το γενικό κρατικό της Νίκαιας, ενώ ζούμε απίστευτες καταστάσεις να δέρνουν τους "ήρωες" γιατρούς όπως στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα στον τοπικό τύπο στη Λακωνία γιατρός πήρε το ασθενοφόρο επειδή δεν υπήρχε οδηγός για να πάει να σώσει άνθρωπο που έπαθε έμφραγμα. Βεβαίως θυμάστε την μεταφορά ασθενών σε καρότσες. Όλα αυτά την εποχή της 4<sup>ης</sup> βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνίτης νοημοσύνης, ούτε στο μεσαίωνα να ήμασταν.

Δεν έχουμε δρόμους τις προκοπής και όσους έχουμε τους χρυσοπληρώνουμε αλλά συγχρόνως κινδυνεύουμε όταν ρίχνει χιόνι όπως έγινε πέρυσι στην αττική οδό ή όταν γίνει ατύχημα όπως έγινε προχτές στην ΕΟ Αθηνών Κορίνθου.

Ενώ έχουμε μια επιλεκτική ανικανότητα για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και της ανθρώπινης ζωής, από την άλλη όμως είναι πολύ ικανή η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός για να βγάξει παράνομες απεργίες να ξυλοφορτώσει εργάτες και συνταξιούχους, να ξεσπιτώνει ανθρώπους και να έχει και επάρκεια σε πυροσβεστικά και πολλούς αστυνομικούς. Με πολύ γρήγορο και άμεσο τρόπο με φαστ τράκ διαδικασίες δίνει άδειες για μπίζνες και μεγάλες χρηματοδοτήσεις σε όλους αυτούς του κατά τα αλλά αυτοδημιούργητους, έξυπνους, εργατικούς και δραστήριους, καπιταλιστές. Μπορεί να παρακολουθεί και να φακελώνει αγωνιστές αλλά δεν μπορεί να εμποδίσει ένα τάγμα εφόδου φασιστών να σκοτώσει και να σπείρει τον πανικό.

Εμείς λοιπόν και από εδώ από τα ηρωικά χώματα του Πάρνωνα τους λέμε βαδίζουμε στα χνάρια αυτών που υπερασπίστηκαν τη γη από τους κατακτητές και θα πολεμήσουμε κάθε είδους αρπακτικά του πλούτου και της ζωής του λαού μας .

Το ΚΚΕ θα είναι παρόν σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων, της νεολαίας, στους χώρους δουλειάς, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο

Εκεί αλλάζουν οι συνειδήσεις και κόβεται ο ομφάλιος λώρος με τα κόμματα του συστήματος, με τις αυταπάτες ότι ο λαός μπορεί να καλυτερεύσει τη ζωή του, χωρίς σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης.

Σήμερα, παρά τον συνολικό αρνητικό πολιτικό συσχετισμό που παραμένει, φαίνεται πως δυναμώνει ταυτόχρονα ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Το είδαμε στις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις μετά το έγκλημα των Τεμπών, με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» να συγκινεί χιλιάδες νέους και νέες.

Να απευθυνθούμε πιο θαρρετά σε όλον αυτόν τον κόσμο που μας προσέγγισε.

Να τους καλέσουμε να πάρουν τη θέση τους δίπλα μας στις γραμμές του οργανωμένου κινήματος, στο σωματείο, στον σύλλογο, στην επιτροπή αγώνα, εκεί που μπορούμε να βάζουμε εμπόδια στην επίθεση και να μετράμε νίκες για να ανοίξουμε τον δικό μας δρόμο για τις δικές μας ανάγκες.

Ξέρουμε όμως και κάτι άλλο: Δεν είναι παντοδύναμοι!

Πάμε, λοιπόν, πιο δυναμικά, να δώσουμε τις μάχες που έχουμε μπροστά μας.

Και η μάχη των δημοτικών εκλογών αποτελεί συνέχεια της μάχης των βουλευτικών εκλογών και θέλουμε μέσα από αυτές για να δυναμώσουν οι λαϊκοί αγώνες, σε κάθε Δήμο και περιφέρεια, για την υπεράσπιση και κατάχτηση των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων μας.

Για αυτό πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων του ΚΚΕ, της «Λαϊκής Συσπείρωσης», στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Οκτώβρη.

Για την εκλογή περισσότερων κομμουνιστών, αγωνιστών, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, που θα αντιπολιτεύονται την πολιτική του κεφαλαίου και θα βρίσκονται στο πλευρό του λαού της πόλης τους, της περιοχής τους.

Ξέρουμε καλά ότι ,στον αντίποδα των αναγκών μας στέκονται οι υποψήφιοι που στηρίζουν φανερά ή κρυφά η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Όλοι αυτοί δηλαδή που σιγοντάρουν όλα αυτά τα χρόνια αυτό το απάνθρωπο σύστημα της εκμετάλλευσης, που έχουν μετατρέψει τη ζωή μας σε έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης και σχεδιάζουν ένα ακόμα πιο απάνθρωπο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου, η διακριτή άνοδος που κατέγραψε το Κόμμα μας και η συσπείρωση που αποτυπώθηκε στη σύνθεση των ψηφοδελτίων του καθώς και η συσπείρωση παδών και φίλων δείχνει ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για

ακόμα πιο μαχητικό και πλατύ άνοιγμα σε περισσότερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις με στόχο να χάσουν δυνάμεις τα αστικά κόμματα και οι υποψήφιοι που στηρίζουν, να δεχθούν πλήγμα από το λαό για την πολιτική που μας τσακίζει καθημερινά.

Στις επικείμενες εκλογές θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε ψήφος ώστε να κτυπηθεί η ηττοπάθεια που υπάρχει στον κόσμο.

Να μη σκέφτεται κανείς ποιος διαχειριστής θα αναλάβει να κάνει τον τροχονόμο στη φτώχεια και στη μιζέρια του.

Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται και καλούμε τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία, κάθε λαϊκό προοδευτικό άνθρωπο, να δώσουμε μαζί αισιόδοξα και δυναμικά τον αγώνα για τη ζωή μας, για το μέλλον των παιδιών μας, για όλο το λαό.

Καλούμε όλους αυτούς που δεν υποκύπτουν σε ανταλλάγματα και πιέσεις, που πορεύονται με αξιοπρέπεια και τιμιότητα, που σε κοινά προβλήματα δεν αναζητούν ατομικές λύσεις, που βλέπουν την προοπτική και την ελπίδα για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο συλλογικό αγώνα, στην αλληλεγγύη, στη διεκδίκηση, στη συνέπεια, στην εντιμότητα και θα δώσουμε έτσι μαζί την επόμενη μάχη.

Κλείνοντας θα αναφερθώ στην εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ για τον Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτυνα Αρκαδίας στις 27 Αυγούστου.

«Οι αρκαδίες του Μίκη Θεοδωράκη στην Αρκαδία» είναι ο τίτλος της συναυλίας, σε μια εκδήλωση προς τιμήν του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, με αφορμή τα δύο χρόνια από τον θάνατό του.

Η εκδήλωση γίνεται στο χωριό όπου είχε εξοριστεί ο συνθέτης με την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και εκεί όπου είχε συνθέσει τους κύκλους

τραγουδιών με τίτλο «Αρκαδία». Στην εκδήλωση, που θα αρχίσει στις 7.30 μ.μ., θα μιλήσει ο Νίκος Κουτουμάνος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του Κόμματος και υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Στην πλατεία του χωριού, όπου θα γίνει η εκδήλωση, το παλιό σχολείο που λειτουργούσε την περίοδο της εξορίας του Μίκη εκεί και όπου φοίτησαν τα παιδιά του έχει μετατραπεί από το 2006 σε ένα εξαιρετικό σύγχρονο μουσείο για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο τη μέρα της εκδήλωσης θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο από το πρωί.

Λεωφορεία θα ξεκινήσουν από όλους τους νομούς της περιοχής και σας καλούμε να συμμετέχετε.

Καλή δύναμη και υγεία σε όλους.